

Rapportering Arkivens dag 2012

Tema: Framtiden

Kalmar län

I Kalmar län hade 9 (10 – Kyrkans Loppis i Västervik har inte redovisats via arkivförbundet) institutioner och föreningar öppet under Arkivens dag i 4 olika städer – Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Vissefjärda. Det var folkrörelse- och föreningsarkiv, kommunala arkiv tillsammans med släktforskarföreningar och bokbindarsällskap som hade öppet hus under dagen. I Oskarshamn tidigare lades Arkivens dag till fredag kväll i samband med Kulturnatten.

Nedan görs en kort redogörelse för varje arrangemang, utöver rapporterna som en del av arkiven skrivit själva.

Besöksstatistik

- Kalmar – Kalmar kommunarkiv, Kalmar folkrörelsearkiv, Kalmar Genealogiska förening och Kalmar/Öland bokbindarsällskap 60 besökare
- Västervik- Norra Kalmar läns Föreningsarkiv 35 besökare
- Västervik - Västerviks Visarkiv 60 besökare
- Tjust släktforskarförening 15 besökare
- Vissefjärda - Emmabodabygdens Arkivförening 90 besökare
- Oskarshamn – Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län 75 besökare

SUMMA: 335 besökare

Emmabodabygdens Arkivförening i Vissefjärda

Vissefjärda hade ett varierat program som bland annat bestod av ett uppskattat föredrag av journalisten och författaren Ingemar Elofsson från Karlskrona. Ingemar har forskat i järnvägens historia och har fått i uppdrag av Banverket att dokumentera de pågående förändringarna. Utöver detta hade arkivföreningen ordnat en utställning av gamla bilder och handlingar från arkivet samt aktuellt material om banan Emmaboda-Karlskrona.

Per Gustavsson visade det material som arkivföreningen har lagt ut på nätet genom Visual Arkiv.

Guðrun Lönnberg visade de möjligheter som finns att söka i släktforskningsprogrammet Arkiv Digital.

Antalet besökare till årets arrangemang var ca 90 personer. Dessa bjöds som vanligt på kaffe och hembakade kakor. Det märktes besökare från i stort sett hela regionen, flera av dessa var återkommande från tidigare år. Som tidigare år var det flest personer i den övre medelålder som besökte arrangemanget, men här syntes även några stycken järnvägsentusiaster från den yngre generationen.

Arkivet var öppet och flera intresserade passade på att fråga om arkivet och titta i handlingarna. En uppskattad del i arkivet var när besökarna fick titta i gamla klippböcker från kommunen.

Vad fungerade bra och dåligt?

Bra

Utställning och föredragshållare fick idel lovord. Önskemål fanns om att utställningen även skulle visas på kommunens bibliotek. Det serverades hembakat och kaffe något som var mycket uppskattat.

Dåligt

Ingenting. Till nästa år måste vi se till att ha en större lokal eftersom det i år var fullsatt (något som vi även förväntar oss nästa år).

Västerviks visarkiv

Vid Västerviks visarkiv visades en utställning i det mindre formatet, men inte mindre angelägen för det, med bilder och minnen om lokalkändisen Knut "Knutte" Karlsson. "Knutte" föddes 1882 och var en nöjesprofil i Västervik, engagerad i både revyer och folklustspel. Utställningen visar även den mer privata sidan av Knut, då han bland annat satte av pengar under året för att i juletid kunna hjälpa vänner som hade det svårt. Utställningen om "Knutte" Karlsson förlängdes från en dag till en dryg vecka. Två besökare kom särskilt för att se denna utställning efter Arkivens dag.

I lokalen fanns även en utställning om Lill-Babs, Anita, Ann-Louise & Siw - svenska schlagersångerskor 1957-1967.

Elever från Visskolan/Gamleby folkhögskola framförde framtidsvisor som "Inatt jag drömde", "When I'm 64" och "Framtiden är här". Det lästes också en monolog om framtiden signerad framtidsforskaren Sten Gen (ur galenskaparnas tv-serie Gladpack 2000).

Ungefär 60 personer besökte Västerviks musikbibliotek & visarkiv under Arkivens dag och fördelningen på besökarna var blandad, både barn, ungdomar och vuxna.

Tjust släktforskarförening

Tjust släktforskarförening hade i forskarsalen ett 15-tal besökare, varav flera besökare stannade kvar en god stund. Det var många nya personer som kom till forskarsalen för att via datorn sökte efter sina rötter i Arkiv Digital och SVAR. Åldern på besökarna var mellan 30-70 år. Föreningens rekommendation är att börja med en släktforskarkurs så blir forskningen säkrare samt att man inte riskerar att hamna fel eller fastnar i sin sökning efter sina släktingar. Det finns flera program som är bra att spara sin egen sökning i.

Lördagen efter Arkivens dag inbjöd Psykiatriska museet i samarbete med Tjust släktforskarförening till Öppet hus. Detta med anledning av att de båda fått mycket förfrågningar om bland annat levnadsöden och patientjournaler från Norra sjukhuset i Västervik.

Vad fungerade bra och dåligt?

Bra

Samarbetet med Visarkivet fungerar utmärkt och är under samma tak – de på markplan och släktforskarföreningen i källarlokalen. Visarkivet sköter gemensam annonsering inför dagen.

Dåligt

Att de som jobbade inte hann servera besökarna något kaffe eftersom besökare strömmade till i stora skaror på en gång.

Norra Kalmar läns föreningsarkiv

Föreningsarkivet i Västervik öppnade kl 10.00 och hade öppet till klockan 14.00. Under den tiden besökte ungefär 35 personer lokalen där de fick möjlighet att titta på bildspel över fanor, fylla i en tipsrad och titta i arkivet. Det bjöds också på kaffe, te och bröd. Åldern på besökarna var uppskattningsvis från ungefär 40 år och uppåt till 70-75 år och såväl ett antal nya besökare och besökare som kommit tidigare på Arkivens dag, hittade till arkivet.

Vad fungerade bra och dåligt?

Bra

Det var ett genomgående positivt mottagande från besökarna.

Dåligt

Bildspelet och tipsraden väckte inte så stort intresse.

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län

I Oskarshamn firades Arkivens dag i samband med Oskarshamns Kulturnatt under fredagskvällen. Folkrörelsearkivet hade cirka 75 besökare under denna kväll. Årets höjdpunkt var ett föredrag och en presentation av en nyutkommen bok med titeln "Tio revyer och en del annat". Författaren Johan Teiffel som är knuten till Folkrörelsearkivet höll föredrag och presentation om sin bok där Teiffel berättade om Revyklubben Kometen som framförde årligen revyer i Oskarshamn mellan 1954 – 1964.

I övrigt invigdes en fotovägg i arkivet. På väggen visas ett 40-tal Oskarshamnsfotografier.

Kalmar kommunarkiv, Kalmar Folkrörelsearkiv, släktforskarföreningen Genealogiska föreningen i Kalmar och Kalmar - Ölands Bokbindarsällskap.

I Kalmar bjöds det på skärmutställning i Genealogiska föreningen i Kalmars regi, om släktforskning och besökarna kunde med datorns hjälp söka rätt på släktingar.

Kalmar folkrörelsearkiv visade sin uppskattade utställning om Mörekonflikten och visade besökarna runt i arkivet. Många var intresserade och bad att få titta i flera av arkivets deponerade handlingar från föreningar och folkrörelser. Besökarna kunde även få skriva sin egen framtidsvision. I forskarsalen bjöds det på kaffe, kakor och godis.

Kalmar kommunarkiv hade vid sitt bord precis vid entrén en tryckt stadskarta från 1906 och i korridoren visades rollups om framtidens Kvarnholmen. Besökarna kunde läsa ett urval av uppsatser i ämnet "Mina framtidsplaner" skrivna av elever på Kommunala flickskolan 1950. Stadsfullmäktiges protokoll från 1915 innehöll en motion angående anläggandet av en flygplats i Kalmar stad.

Kalmar/Ölands bokbindarsällskap visade upp bokbinderikonsten. På ett bord visades de verktyg man använder när man binder in böcker som blivit trasiga i ryggen.

Arrangörerna var efter dagen mycket nöjda med besöksantalet som var ca 50-60 personer som alla varit mycket intresserade av vad som bjöds under Arkivens dag.

Sammanställt av
Karin Lokrantz Nilsson
Kalmar läns Arkivförbund
2012-12-10